

EEN ODE AAN DE STAD

Herengracht

Op de stoep een poes van porselein onthoofd;
door sleetse kleden omsingeld vuil, puin
in asgrijs verpakt.

Vrachtbeladers rapen in lichtgevende
hesjes, voeren de wagen haar lievelings.
Oogsten de straten schoon, vegen gruis en
brokken bijeen.

Een kast met gebroken glas verdwijnt in
de open mond, onder aftandse luchters
en versleten laarzen.

Senang dragen de mannen onze stank
als driedelig grijs, hangen gelukzalig
aan stangen. Zwieren zwaaien
een high five.